

3 bruiloften, 3 BUDGETTEN

Als je voor de tweede keer in het huwelijksbootje stapt, doe je het dan soberder of pak je juist extra uit? Wij vroegen het aan drie stellen.

tekst **JORIEKE VAN NOORLOOS**

LUXE
€ 38.000,-



**JEANNETTE (54)
& JOOP (55)**

KINDEREN: ZIJ HEEFT DRIE
KINDEREN, HIJ TWEE
TROUWDATUM: 7 NOVEMBER 2011
KOSTEN, INCLUSIEF HUWELIJKSREIS:
€ 38.000,-



“
Ik heb wel **DRIE**
TROUWJURKEN
gedragen!”
”



In Zuid-Frankrijk... “Kwamen we elkaar tegen, toen we allebei met ons gezin op vakantie waren. Onze kinderen zijn ongeveer even oud en konden het goed met elkaar vinden – maar wij ook! Op dat moment waren we allebei niet gelukkig in ons huwelijk. Eenmaal terug in Nederland hielden we contact en sprong de vonk tussen Joop en mij over. We vroegen allebei een scheiding aan. Begin 2006 grepen we een relatie.”

Na tien jaar... “Vroeg Joop me ten huwelijk. We gingen die dag naar de sauna, waar ik een uitgebreide gezichtsbehandeling kreeg. Joop is na zijn massage iets eerder weggegaan om in de beautysalon alles klaar te zetten. Toen ik naar de wachtruimte ging, zag ik allemaal waxinelichtjes in de vorm van een hart en lagen er rozenblaadjes op tafel. Op de achtergrond klonk een nummer van Katie Melua, een van onze favoriete zangeressen. Joop is toen op zijn knieën gegaan en zei: ‘We zijn nu al tien jaar samen, wil je met me trouwen?’ Ik had het totaal niet zien aankomen, maar natuurlijk zei ik ‘ja’. Wat ik heel lief vond, is dat hij eerst onze kinderen om toestemming heeft gevraagd. En die waren allemaal heel enthousiast!”

Eerst wilde ik geen trouwjurk... “Maar uiteindelijk droeg ik op de huwelijksdag zelfs drie verschillende jurken.

Ik werd door mijn omgeving voor gek verklaard dat ik een jurk van Marktplaats wilde halen, dus ging ik met mijn dochter naar de bruidswinkel.

In zo'n lange jurk feesten leek me niet handig, dus kocht ik een wat kortere trouwjurk voor op het feest. Later zei Joop: ‘Zou het niet leuk zijn als je een rode jurk draagt op het nummer Lady in Red?’ Tja, toen kocht ik dus een derde jurk.”

Voor de tweede keer trouwen... “Was echt heel anders dan de eerste keer. De eerste keer had ik het heel traditioneel aangepakt, nu ging het echt op onze manier. We hadden zelfs een eigen trouwwebsite, marry.nl, en werden door een goede vriend getrouwd. Veel persoonlijker.”

Het budget... “Liep nogal uit de hand. Ons plan was maximaal 15.000 euro uit te geven, maar dat is mislukt. Toch hebben we nergens spijt van, want het was echt helemaal onze dag.”

Het trouwfeest... “Deden we niet alleen in Nederland, maar ook in Zuid-Afrika, waar we graag komen en Joops ouders wonen. Eerst gingen we op huwelijksreis naar Kreta, maar een paar maanden later hebben we ook nog trouwfoto's in Zuid-Afrika laten maken. Ik heb gewoon mijn bruidsjurk in de koffer gepropt. We hebben daar in een mooie Afrikaanse lodge met wat familie en vrienden voor de tweede keer ons huwelijk gevierd.” ▶

MARION (57) & PETER (61)

KINDEREN: ZIJ HEEFT DRIE KINDEREN, HIJ VIER EN EEN KLEINKIND TROUW DATUM: 2 MEI 2015 KOSTEN, INCLUSIEF HUWELIJKSREIS: € 17.000,-

Via een datingsite... “Kwam ik in contact met Peter. Ik zag dat hij mijn profiel had bekeken, maar ik wilde eigenlijk alleen met mannen daten binnen een straal van dertig kilometer. Ik stuurde hem een berichtje waarin ik vertelde dat hij me een lieve man leek, maar dat ik Enschede echt te ver vond. Ik wenste hem succes met zijn zoektocht naar de liefde en bekeek weer andere profielen. Peter dacht daar anders over en stuurde me een berichtje terug. Uiteindelijk spraken we toch af. Het was liefde op het eerste gezicht. Na die date hadden we een relatie. We wisten gewoon dat het goed zat.”

Op zijn dochters bruiloft... “Vroeg Peter mij ten huwelijk. Hij gaf een speech en vroeg mij opeens naar voren. Ik had niets in de gaten, bleef gewoon foto's maken met mijn telefoon. Peter vertelde hoeveel hij van me houdt en ging ineens op één knie. Ik was totaal overdonderd. Heel speciaal ook dat alle kinderen bij het aanzoek waren. Iedereen was blij voor ons. Zijn dochter vond het gelukkig ook niet erg dat hij op haar grote dag mij ten huwelijk vroeg.”

In Frankrijk... “Hebben we in het Champagnegebied de drank voor onze bruiloft uitgekozen. Mijn broer gaf dat reisje cadeau en daardoor hebben we heerlijke roze champagne gehad. Een vriendin van me is couturier en samen met haar heb ik mijn trouwjurk ontworpen. Omdat mijn moeder op familiefeesten altijd boterkoek maakt, was er op onze bruiloft ook haar boterkoek te vinden. Zo droeg iedereen z'n steentje bij!”

Onze dag... “Verliep precies zoals wij het wilden. De dag voor de bruiloft vertrokken we met de kinderen naar het hotel bij onze trouwlocatie en bleven daar slapen. De volgende dag kwamen de visagist en kapper, en hielpen mijn twee dochters mij met aankleden. Het was een heel mooie dag die werd afgesloten met een feest met deejay. 's Avonds hebben we in het hotel alle lieve cadeaus bekeken. Een paar dagen later gingen we op huwelijksreis naar Tunesië.”

Bij mijn eerste huwelijk... “Hadden mijn ouders een dikke vinger in de pap, omdat zij de bruiloft betaalden. Ik vond dat niet erg, maar de bruiloft werd toen wel echt door hen ingevuld. Nu betaalden we alles zelf en was het veel meer zoals wij het wilden. Maar ik ben mijn ouders nog steeds dankbaar, hoor. En ook blij dat ze er ook op mijn tweede huwelijk weer bij konden zijn!”



“
*Ik ontwierp
MIJN TROUWJURK
met mijn vriendin*
”



TINEKE (59) & ANDY (55)

**KINDEREN: GEEN TROUWDATUM: 7 JULI 2011
KOSTEN, INCLUSIEF HUWELIJKSREIS: € 2.335,-**

Het begon allemaal... “Toen ik 23 was en Andy 19. Hij kwam uit Engeland om hier te werken en we werden verliefd. Andy kon het alleen niet zo goed vinden in Nederland en vertrok na een relatie van drie maanden weer naar zijn thuisland. Jaren later, toen we allebei met iemand anders waren getrouwd, kwam Andy weer terug en spraken we elkaar regelmatig. Op een galafeest van ons werk zagen we elkaar weer en sprong de vonk over. Niet veel later zijn we allebei van onze partners gescheiden en nooit meer uit elkaar gegaan. Ik roep altijd: ‘Ik ben nooit vreemd-gegaan, want ik kende hem al!’”

Voor de tweede keer trouwen... “Wilden we in eerste instantie niet. We wilden wel iets op papier hebben, voor het geval er iets met Andy zou gebeuren. Zelf dacht ik aan een geregistreerd partnerschap, maar op wintersport vroeg Andy me ineens ten huwelijk. We zaten in een restaurant en er werd een fles champagne naar onze tafel gebracht. Toen heeft Andy me gevraagd.”

De bruiloft... “Was niet traditioneel, maar we wilden wel graag een leuke borrel voor onze vrienden. Ons eerste huwelijk was heel officieel, dus nu we wilden gewoon een gezellige dag. Het boeket heb ik voor twintig euro bij de supermarkt laten maken en we zijn op donderdagochtend getrouwd, want dan was het gratis. Ik had een leuk jurkje gekocht en Andy een nieuw colbert, maar hij droeg wel gewoon een blouse en spijkerbroek die hij al had.”

De borrel... “Was uiteindelijk iets duurder dan verwacht, omdat we toch rond de zestig mensen hadden uitgenodigd. 's Middags gingen we met een kleine groep in een restaurant lunchen en in onze tuin een taartje eten. Vanaf 16 uur kwam er een veel grotere groep naar de kroeg. Daar kregen we een emotionele speech van de kroegbaas en kon iedereen ons feliciteren. Wij zijn vroeg naar huis gegaan, maar hoorden later dat heel wat mensen het erg laat hadden gemaakt, haha!”

Op huwelijksreis... “Gingen we met een cruiseboot over de Middellandse Zee. We hadden heel veel reischeques gekregen, waardoor we zelf maar driehonderd euro hoefden bij te leggen.”

Als we het over mochten doen... “Zouden we het weer zo doen. Ook met zo'n klein budget kun je een heel leuke dag hebben!” ■

**BUDGET
€ 2.335,-**



“
Het boeket kocht ik voor 20 EURO BIJ DE SUPERMARKT

”

