

‘Tot een paar jaar geleden had ik nog nooit bergen gezien’

Tim Hofman (27) presenteert onder meer *Sputten en slikken op reis*. Van het ‘*mind your step*’ op Schiphol krijgt hij kriebels in zijn buik.

tekst JORIEKE VAN NOORLOOS portretfoto ANNEMIEKE VAN DER TOGT



1



2



3

Opgegroeid “Ik heb tot en met mijn negentiende in Vlaardingen gewoond, maar heb tussendoor ook nog tien maanden in het Westland gezeten. Het Westland is de hel. Daar zitten de christelijk georiënteerde *rednecks* van Nederland, vreselijk volk. Niet mijn volk, in elk geval.”

“In december 2013 kocht ik een huis in Amsterdam-West. Dat heb ik helemaal gestript en ik woon er nu vol gas een jaar. Ontzettend fijn. Het is hier mooi, het leeft en ik kan in de anonimiteit kruipen omdat Amsterdam zo groot is. Ik had verwacht dat het een neppe stad zou zijn, maar dat valt me alles mee. Ik had nooit verwacht dat ik hier zou willen blijven.”

Mooiste reis “Ik heb een maand in Madagaskar gezeten en dat vond ik vet. Die cultuur is heel intrigerend. Wat me opviel is dat Madagaskar megagroot is. Maar dan ook écht mega. Groter dan het Verenigd Koninkrijk. We dachten: we gaan even Madagaskar bekijken. Nou, geen schijn van kans.” 1)

“Voor *Sputten en slikken op reis* mocht ik naar Siberië, en dat was ook tof, want daar zou je niet zomaar heengaan. We zaten in *the middle of nowhere*, maar ging ik er naar de plee – een gat in de grond in een houten huisje – had ik ineens 3G-internet op mijn telefoon. *Super weird*, die balans tussen ouderwetse en nieuwerwetse dingen daar.”

Reisdrang “Tot tweeënhalft jaar geleden ging ik nooit naar het buitenland. Ja, ik ben een keer naar Londen, Denemarken en Parijs geweest voor school geloof ik, maar verder niet. Ik had bijvoorbeeld nog nooit bergen gezien. Mijn eerste echte reis was Oeganda, voor *Sputten en slikken op reis*. Toen besepte ik dat reizen is wat ik wil.”

Vervoer “Je denkt: Colombia is een shithol, maar ik zat daar in mooie touringcars en ook de wegen waren goed. Heel Colombia was fijn om te reizen, behalve toen ik tweeënhalft à drie uur op een catamaran moest zitten om naar een eilandje te komen. Ik ging dood, ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld in mijn hele leven. Iedereen op die boot was aan het kotsen, behalve mijn toenmalige vriendin.”

Bang “De enige keer dat ik bang was op reis, was in Napels. Daar was ik voor werk en ik had ruzie gekregen met de hoofdcommissaris van de politie. Ze waren daar niet zo blij met de draaiende camera’s. Toen ik in mijn eentje op het vliegveld zat te wachten op mijn vlucht naar Rome, werd ik ineens twee keer gebeld door Italië-aantjes met een Engels accent. *What the fuck* ik aan het doen was, vroegen ze. Toen dacht ik wel: en nu heb ik een probleem. Maar dat duurde maar even, hoor.”

Volk “Ik vind Duitsers en Colombianen leuk. Colombianen zijn zo lief, zo nederig, dat ik het bijna gênant vind. Hun land is zo vergald geweest door die hele drugsoorlog en je merkt dat ze willen dat hun land weer een parel wordt. Ze zijn wars van alles wat hun land stukmaakt.”

“En ja, dan Duitsers. Ik was daar met het *Oktoberfest*... Goed, ik zal daar niet verder over uitweiden, maar ik vind het gewoon een fijn land, Duitsland. Het lijkt heel erg op Nederland, maar volgens mij draait het daar iets harder en beter dan hier.” 2)

Kater “Ik heb helemaal niets met de reclamewereld, maar iemand die ik ken had tijdens het reclamefestival in Cannes een grote villa gehuurd en

nodigde me uit. Cannes is een helse plek, megadecadent, heel nep en het enige wat je daar kunt doen is zuipen. We gingen de tweede avond naar een club en hadden een butler die de hele tijd dingen met sterretjes kwam brengen. De volgende dag werd ik wakker en volgens mij was ik toen nog steeds dronken. En arm. Die kater heeft zo’n zes à zeven dagen geduurd.”

Schiphol “Ik kan echt genieten van op Schiphol staan, mijn ogen dichtdoen en dan luisteren. Dat vliegveld klinkt anders dan alle andere vliegvelden en daar klinkt ‘*mind your step*’. Als ik die woorden hoor, krijg ik kriebels in mijn buik. Ik denk dan: yes, we mogen weer!” 3)

BESTEL DE KRANT OP MAAT

THUISBEZORGD



OP UW SMARTPHONE



OP UW TABLET

OP UW PC



GA NAAR PAROOL.NL/ABONNEREN